



Incentive Lappeasuando – Zweeds Lapland – 40 personen

Deze incentive leert je op korte tijd kennismaken met de meest attractieve elementen van Lapland. Je bezoekt het wereldberoemde Icehotel in Jukkasjärvi en slaapt er op een bed gemaakt van ijs. Je maakt zelf een toer met de hondenslede door een betoverend wit landschap. Op sneeuwschoenen trek je door de Zweedse bossen op zoek naar de sporen van wilde dieren. Je leert zelf met een sneeuwscooter rijden en onderneemt een tocht over rivieren en door bossen. Je leert de cultuur van de Lappen of Samen kennen in een authentieke lavvu of tipi en maakt een tocht op de slede getrokken door rendieren. Bovendien word je gedurende het hele verblijf verwend met lokale gerechten zoals bijvoorbeeld rendier- of elandvlees, steeds bereid op traditionele wijze door een top chefkok.



Je leert de cultuur van de Lappen of Samen kennen in een authentieke lavvu of tipi en maakt een tocht op de slede getrokken door rendieren. Bovendien word je gedurende het hele verblijf verwend met lokale gerechten zoals bijvoorbeeld rendier- of elandvlees, steeds bereid op traditionele wijze door een top chefkok.

Duur: 4 dagen/3 nachten.

Taal: Nederlands-, Engels-, Frans-, Duits- of Zweedstalige begeleiding.
(Engelstalige begeleiding bij de activiteiten)

Prijs: € 899 per persoon

Inbegrepen: Collectieve transfer van en naar de vlieghaven van Kiruna
1 nacht in het hotel van onze Lodge in een 2-persoonskamer
1 nacht in ons Wilderness-kamp in warme 2- tot 5-persoons kota's
1 nacht in het Icehotel op basis van 4-persoons snowrooms
Volpension gedurende de hele week
Alle activiteiten
1 glas wijn of bier (starköl) per avondmaal
Warme thermische overalls, warme laarzen, muts en handschoenen gedurende het hele verblijf

Niet inbegrepen: Extra alcoholische dranken buiten het programma en vluchten

Vereisten: Geen ervaring vereist

De Lodge en het Wilderniskamp

Onze zeer comfortabele nieuwe accommodatie van de **Lodge** verwelkomt onze gasten met warme en aangename 2-persoonskamers (douche/wc in elke kamer) dewelke vlak naast ons gezellig en vernieuwd restaurant gelegen zijn. Na elke grote outdooractiviteit voorzien we sauna in ons rustiek saunahuis met twee verschillende sauna's.



Ons **Wilderniskamp** is gelegen op ongeveer 3 kilometer van de hoofdverblijfplaats op de oever van één van Laplands grootste zalmrivieren, de Kalix, in het midden van het ongetemde noorden. Het is niet toegankelijk via een straat, enkel per sneeuwscooter of met een hondenspan. Het luxueuze en gezellige wilderniskamp met zijn complete stilte op deze unieke plek is ideaal om te relaxen en te onthaasten van middeleuropese stress!



Tussen 2 en 5 personen delen een verwarmde slaaphut. Een echte houtgestookte sauna en de mogelijkheid voor een frisse dip in de sneeuw zijn aanwezig! Een wonderbaarlijke ervaring in een arctisch klimaat, gecombineerd met de warmte van hout en onze gastvrijheid maakt deze incentive onvergetelijk.



Programma:

Dag 1: Aankomst, sauna en avondmaaltijd

Transfer van het vliegveld van Kiruna naar onze lodge. Bij aankomst geniet je van een welkomstdiner en voor wie wil is de sauna warmgestookt. Tevens krijg je warme kledij toebedeeld voor de komende dagen en de nodige informatie in verband met onze Lodge en de komende activiteiten wordt medegedeeld. Daarna worden de kamers verdeeld. Er is keuze tussen 2-persoonskamers in de lodge en 2 tot 5-persoons kota's in ons luxueus Wilderniskamp (na 1 nacht wordt gewisseld). Transport naar het wilderniskamp is voorzien per sneeuwscooter en slede.

Dag 2: Wonderbaarlijke husky-sledetoer in Kaitum natuurreservaat - Ontdek de Lappencultuur en maak een rit met de rendierslede

Na het ontbijt maken we ons klaar voor een hondensledetocht (2u00). We ontdekken deze vriendelijke viervoeters en krijgen de uitleg over hun opvoeding, training en kweek. Tevens krijg je een duidelijke uitleg over hoe je op een slee moet staan. Onze gids legt er ons alles heel geduldig over uit. 2 gasten delen 1 team van honden. Beide zullen de mogelijkheid hebben om het gevoel van 'mushen' of slederijden te ervaren. Ons pad leidt langs het Kaitum natuurreservaat, een onaangeroerde feeëriek omgeving.



Na een heerlijke lunch in ons restaurant worden we verwelkomd door de Lappen! Ze zullen ons inwijden in de geheimen van het rendierleven (2u00). We leren deze kalme, liefdevolle dieren kennen, zien hoe verbonden de lappen met hun dieren zijn en leren hun cultuur en tradities waarderen. We trekken per ski's of met de sneeuwschoenen tot in het lappenkamp. De lappen vertellen met veel plezier alles over hun levensstijl en ze zullen je leren lassowerpen. Ook krijgen we de kans om in een rendierslede mee te rijden.



Na deze ervaring keren we terug naar de Lodge waar een stijlvol diner op ons staat te wachten. Een uitgezochte wijn begeleidt de maaltijd.

Dag 3: Sneeuwscootersafari door de arctische wildernis - Bezoek en overnachting in het Icehotel

Nadat onze gids ons geïntroduceerd heeft in de technieken van sneeuwscooter rijden starten we voor een opwindende toer in de wildernis (2u00). 2 personen delen 1 scooter. De chauffeur kan onderweg vaak afgewisseld worden indien gewenst. Geniet van de snelheid en misschien komen we zelfs rendieren of elanden tegen onderweg. We eindigen terug bij de Lodge waar een lunch voor ons klaar staat.



In de namiddag rijden we richting het wereldberoemde Icehotel van Jukkasjärvi. Waanzinnig knappe kunst en kleuren want elke kamer is gedecoreerd door een andere kunstenaar. Bouwmateriaal = enkel sneeuw en ijs!

Na een bezoek aan het Icehotel trekken we richting het oude dorpsgedeelte van Jukkasjärvi. In één van de oudste gebouwen van Lapland, worden we verwacht voor een avondmaal met streekgebonden ingrediënten in een charmant restaurant opgebouwd uit dikke boomstammen.

Wie wil kan achteraf terecht in de Icebar van het Icehotel voor een cocktail uit ijsglazen! Overnachten doen we in 4-persoons snowrooms van het Icehotel. Verrassend maar toch lekker warm op een bed van ijs.

Dag 4: Vertrekdag

Na het ontbijt vertrekken we terug richting vlieghaven van Kiruna. We wensen je een goede trip huiswaarts, prachtige foto's en vele dromen van sneeuw.

Nuttige info:

- Afhankelijk van de groepsgrootte kan de groep in twee of drie gedeeld worden voor de activiteiten. We behouden immers graag de charmes en authenticiteit van de activiteiten. Hierdoor kan de dagindeling van de activiteiten wijzigen, maar iedereen krijgt de kans om alle beschreven activiteiten uit te voeren. Ook omwille van de weersomstandigheden kan de volgorde van het programma aangepast worden of kunnen activiteiten worden geannuleerd.
- De excursies worden standaard voorzien met 2 personen per slede/scooter.
- Het eigen risico voor schade aan een sneeuwscooter bedraagt maximaal € 800 per bestuurder per ongeval. Een geldig rijbewijs is verplicht.
- Eventueel gewenste aanpassingen aan dit programma zijn uiteraard bespreekbaar.